

Burger worden/zijn... en nu?

Als twintiger/dertiger komt er veel op je af: een drukke baan, een serieuze relatie, je eigen woonplek, sommigen getrouwd en gesetteld, anderen nog bezig met het afronden van de studie. Kortom, een nieuwe levensfase met veel keuzes en veranderingen. Maar waar vind je inspiratie voor je leven? Speelt het geloof of de kerk hierin (nog) een rol? Hoe vullen anderen hun (geloofs)leven in? En hoe kom je tot verdieping?

Vanuit de Tehuisgemeente organiseren we een lunch voor jongvolwassenen tot circa 30 jaar. Maak kennis met leeftijdsgenoten en doe met elkaar inspiratie op. Neem gerust iemand mee. Wij zorgen voor de soep, zorg jij voor het broodje?

Jonge Tehuizers lunch
16 april, van 12.15 - 14.00 uur
Willem Lodewijk Gymnasium



↖
+ 10 burgerpunten als je komt!