



Zondag 7 november 2021

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.

Thema: Winstgevend geloof

Het geloof is grote winst voor wie tevreden is met wat hij heeft, staat er in 1 Timoteüs 6:6. Eten en kleding, dat is genoeg. Maar hoe kun je tevreden zijn als je veel meer hebt dan dat? Hoe wordt je geloof winstgevend?

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Er worden vanmorgen twee kinderen gedoopt: Eva Willemina Dorothea Bruins, dochter van Freerk Jan en Elise Bruins-Reinders en Ada Dorine Griffioen, dochter van Sjoerd Griffioen en Krina Huisman.

Ook vieren wij de Maaltijd van de Heer. Een ieder die de Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt als zijn of haar Verlosser is uitgenodigd om aan de viering deel te nemen.

Collecte

De collecte is voor [Van Raam naar Baan](#).

In de collectezakken zijn Givt zenders bevestigd zodat nu ook een gift gedaan kan worden via de Givt app door je telefoon bij de collectezak te houden. Meer uitleg hierover lees je [hier](#).

Een gift overmaken kan ook naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 7 november 2021.

Kinderen

De kinderen gaan vanaf deze zondag weer rechtstreeks naar de nevendiensten en dus niet eerst met hun ouders mee naar de kerk.

Kerkdienstgemist

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Aanmelden voor de kerkdiensten

Met ingang van zondag geldt er weer een maximum voor het aantal kerkgangers. Tot zaterdagmorgen 12 uur kun je je aanmelden voor de kerkdienst van a.s. zondag. Je ontvangt een mail of je wel of niet naar de kerkdienst kunt komen. Als je je voor de eerste keer voor een kerkdienst wilt aanmelden, gebruik dan onderstaande button:



Bewaar vervolgens de email van kerkbezoekplanner waarmee je aanmelding is bevestigd.

Daarin staat de beheerlink waarmee je je voor volgende diensten kunt aanmelden of eerdere aanmeldingen kunt wijzigen of annuleren.

Email met beheerlink kwijt? Dan kan je deze via bovenstaande button weer aanvragen.

Ook kinderen die naar de creche en kindernevendienst gaan s.v.p. aanmelden via kerkbezoekplanner.

Als je ingeroosterd bent voor een taak hoef je je niet aan te melden. Gezinsleden die willen komen, moeten zich wel aanmelden.

Ventilatie

Ventileren blijft een belangrijk aandachtspunt en voorlopig blijven we dat via de buitendeuren doen. Dat betekent dat het in de kerkzaal fris kan worden. Neem bijvoorbeeld een jas of trui mee om daarop voorbereid te zijn.

Adventposter

Met de kindernevendienst bereiden we de adventtijd voor. Voor gezinnen met kinderen op de basisschool ligt er vanaf zondag per gezin een Adventsposter en boekje van het NBG op de infotafel.

Gemeentegesprek

Zondag is er na de kerkdienst een gemeentegesprek waarin onze afgevaardigden hun bevindingen van de recente vergaderingen van LV en GS over de kerkorde van het nieuwe kerkverband van NGK en GKv terugkoppelen. Ook kan over de ontwikkelingen rondom de kerkfusie van gedachten worden gewisseld.

Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig is maar wel bij het gemeentegesprek wil zijn: aanvang is 11.30 uur (met een slag om de arm). Online meedoen kan ook, we gaan

proberen een Teamsverbinding tot stand te brengen. Deelnemen via Teams kan via deze link: [Click here to join the meeting.](#)

Oproep

Beste mensen,

Even iets over een jongen uit Afghanistan die bij ons in de kerk komt.

Eshan Akbari is een aantal keren bij ons in de Tehuisgemeente geweest, gebracht door Steven Bosch.

Hij is in 2015 naar NL gekomen, uit Afghanistan, als jongen van 15 jaar. In Maastricht is hij tot geloof gekomen en gedoopt in de gemeente van ds. Jan Bosch, de vader van Steven.

Eshans vader is verdwenen, en zijn moeder en twee zusters zijn naar Iran gegaan, waar zij nog steeds wonen. Eshan is naar NL gevlucht. Tot voor kort heeft hij in een pizzeria in Groningen gewerkt, en elke maand geld naar zijn moeder gestuurd. Nu is hij ontslagen, en heeft geen inkomen.

De eigenaar van de pizzeria waar hij werkte had Eshan laten werken zonder dat er toestemming was van IND. Daar heeft hij een boete voor gekregen, is teruggegaan naar Ierland (waar hij vandaan kwam) en de pizzeria is nu gesloten. Alle medewerkers hebben hun baan verloren, maar de anderen hebben status in NL en kunnen ander werk vinden. Eshan mag werken als de werkgever toestemming krijgt van IND, maar weinig mensen willen hem aannemen zonder status -- beetje te veel moeite?

Hij wil van alles aanpakken -- werk in de keuken van een restaurant, schoonmaken, winkelen voor ouderen die de deur niet uit kunnen, enz.

Op dit moment zit hij op een kamer bij een mede Afghaan die wel status heeft, maar daar moet hij weer uit. Hij heeft gespaard, maar dat zal snel op zijn als hij geen werk vindt. Eshan stuurt 500 euro per maand naar zijn moeder en zusters in Iran. Hij wil ze naar NL halen, maar moet zelf eerst status hebben.

Willen jullie voor hem en zijn situatie bidden? En als jullie zelf mogelijkheden voor hem weten, graag doorgeven. Bid ook dat hij een paar christelijke jongeren mag ontmoeten om ermee op te trekken. Hij is nog niet lang in Groningen, en heeft weinig vrienden. Hij zou het ook leuk vinden om bij een bijbelstudiegroep te zijn, liefst met andere jongeren. Hij is 22 jaar oud.

Kunnen wij iets meer voor hem doen als gemeente? Als diaconie?

Hem een tijdje steunen totdat hij iets vindt?

Ergens een kamer aanbieden waar hij kan wonen in de tussentijd?

Dank voor jullie nadenken hierover!

JoAnn en Hans

