



Zondag 5 december 2021 - 2e Advent

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.

Thema: Het lied van Maria: 'wie gering is geeft hij aanzien'

Vandaag wordt Matthias Albert van Essen (Tobias) gedoopt, zoon van Leo en Anne-Ruth van Essen-'t Lam.

Ook vieren we de Maaltijd van de Heer. Een ieder die de Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt als zijn of haar Verlosser is uitgenodigd om aan de viering deel te nemen.

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor [Outreach Groningen](#).

In de collectezakken zijn Givt zenders bevestigd zodat nu ook een gift gedaan kan worden via de Givt app door je telefoon bij de collectezak te houden. Meer uitleg hierover lees je [hier](#).

Een gift overmaken kan ook naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 5 december 2021.

Kerkdienstgemist

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Jeugdkerk junior en club

Zondag is er Jeugdkerk junior en vrijdag 10 december is er club.

Aanmelden voor de kerkdiensten, kindernevendiensten en crèche

Regelmatig komen er kinderen in de kindernevendienst en crèche, die niet vooraf zijn aangemeld. In verband met de planning vraagt de leiding om de kinderen aan te melden via kerkbezoekplanner, dus ook als de ouders zich niet hoeven aan te melden in verband met een taak.

Klik [hier](#) voor de lijst van komende zondag.

Als je voor de eerste keer voor een kerkdienst wilt aanmelden, gebruik dan onderstaande button:



Bewaar vervolgens de email van kerkbezoekplanner waarmee je aanmelding is bevestigd. Daarin staat de beheerlink waarmee je je voor volgende diensten kunt aanmelden of eerdere aanmeldingen kunt annuleren.

Email met beheerlink kwijt? Dan kan je deze via bovenstaande button weer aanvragen.

Als je ingeroosterd bent voor een taak hoeft je je niet aan te melden. Gezinsleden die willen komen, moeten zich wel aanmelden.

Voortgangsgesprek ds. Dick Mak

Binnenkort zal er weer een voortgangsgesprek plaatsvinden met ds. Dick Mak. Mark van Seventer en Fred Wubs zullen met Dick in gesprek gaan.

Zoals gebruikelijk kunnen gemeenteleden input leveren. Als je iets ter bespreking wilt inbrengen, positieve of opbouwende feedback, suggesties of wat dan ook, mail dat dan naar f.w.wubs@rug.nl of markvanseventer@home.nl.

Geen senioren kerstmiddag

Helaas kan vanwege de coronabeperkingen de kerstviering van de senioren die op 14 december gepland stond, niet doorgaan.

International Café

Beste allen,

Zoals al eerder bericht zit ook dit jaar een groots en gezellig International Cafe kerstdiner er niet in. Toch zouden we graag onze Nederlandse gastvrijheid tonen door 1 of 2 internationale studenten per huishouden uit te nodigen voor een kerstdiner. We hebben het concept iets aangepast en gaan hierin samenwerken met het UMCG. We gaan het vanuit International Cafe promoten en vanuit UMCG, wat tegelijkertijd ook betekent dat de ontmoeting rondom kerst plaatsvindt. We hebben gemerkt dat velen op 24 december traditiegetrouw al iets gepland hebben staan. Je kunt dus afstemmen met de student(en) wanneer je hen wilt uitnodigen om te komen eten. De samenwerking met UMCG houdt in dat zij alle internationale studenten hiervoor

uitnodigen en alle collega's van het onderwijsinstituut benaderen om gastheer of gastvrouw te zijn. Hiermee hopen we een bredere doelgroep te bereiken en meer gastgezinnen te werven. Maar ook jullie gastvrijheid wordt gewaardeerd!

Naast onze teamleden hebben we op dit moment twee aanmeldingen. Lijkt het je alsnog leuk om 1 of 2 studenten te ontvangen rondom Kerst (en dus niet verplicht op 24 dec)? Graag een e-mail naar josine100@hotmail.com

Dank en groeten van het International Cafe team (Geraldine, Louwrens, Aline, Aarnout, Iris, Janco, Hans, JoAnn, Kars en Josine)

PS we zullen te alle tijde rekening houden met de dan geldende Corona regels!

Kook je mee?

Als het weer mag willen we graag weer beginnen met Open Maaltijd. Lekker eten koken en daar samen met een groep bezoekers van genieten. Er is al een behoorlijke groep koks. Koken doen we samen dus sta je er niet alleen voor. Heb jij zin om eens in de 7 weken samen met iemand een lekkere maaltijd te bedenken, in te kopen en te koken? Neem dan contact op met Siem Doornenbal (doornenbal.sj@gmail.com). Als tegenprestatie mag je gratis mee eten en wordt de afwas door de bezoekers gedaan. Jan Waanders van Het Pand

'De afgelopen anderhalf jaar ben ik bijna niet in de kerk geweest en ik mis het eigenlijk helemaal niet zo'

'Ik vind het leven heel kaal geworden, en ben op zoek naar rust, troost en vrede en richting in mijn leven'

'Wat het betekent dat ik geloof? Tien jaar geleden kon ik je dat precies vertellen, maar nu? Laat ik het erop houden dat ik geloof dat ik geloof'.

'Ik ben op zoek naar inspiratie, en wil mijn kinderen wel graag iets meegeven van het christelijk geloof'

Vier uitspraken die ik de afgelopen tijd hoorde en waarin ik mezelf herken. Door corona is de vanzelfsprekende routine van (af en toe) naar de kerk gaan op zondag verdwenen. Wat blijft erover als je daarmee stopt?

Ben je net als ik 40-er, denk je na over zingeving en probeer je je (opnieuw) te verhouden tot God en geloof? Of voldoe je niet aan deze omschrijving, maar herken je je wel in bovenstaande uitspraken?

Ik zou graag met wat mensen in gesprek over levensvragen, en ons daarbij laten inspireren door het christelijk geloof. En wie weet staan we van de zomer wel zwerfafval op te ruimen, te helpen in een azc, of starten we een voedselbos ;) Het gaat mij in elk geval niet om een rationele discussie over wat je precies wel en niet gelooft.

In een wereld zonder corona zou ik graag een keer afspreken met een groepje mensen, op een fijne plek, ergens thuis of in de stad, voor een gezellige avond. Dat

kan waarschijnlijk nog even niet, maar als je hier iets in ziet, hoor ik graag van je.

Geraldine geraldinezieleman@hotmail.com

Afghaanse vluchteling

Ik ben heel blij met de Tehuisgemeente! Altijd zijn er mensen die willen helpen – zoals wij hebben gezien met maaltijden voor International Café, hulp bij verhuizingen, mensen die om Ko Bulthuis hebben gestaan, of geklust bij Bertus en Margriet Hidding. Er is veel meer, maar soms gebeuren de dingen heel stilletjes en onopgemerkt. En nu de financiële steun voor Ehsan. Wij hebben een aantal royale eenmalige giften voor hem ontvangen, en toezeggingen voor een totaal van 100 euro per maand om steun naar zijn moeder in Iran te sturen. Hier zijn wij heel blij mee! Als je nog wilt helpen kunnen wij nog 16 mensen gebruiken die elke maand 10 euro via de diaconie willen geven: NL17 ABNA 0571 4597 49 tnv diaconie NGK Tehuisgemeente.

Ik las vanmorgen in een dagboek van Tim Keller a.d.h. van Spreuken de volgende tekst: *Spreuken 31: 8-9 -- "...je moet zwakke mensen verdedigen, je moet mensen die machteloos zijn, beschermen. Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen, help mensen die het moeilijk hebben."*

En sommige mensen vragen: Wat kunnen wij nog doen? Als je meer wilt weten, ik heb een lijst met kleine en grotere praktische dingen die Ehsan, maar ook Hans en mij, enorm zouden helpen. Als je mij via de e-mail vraagt, stuur ik je de lijst (vrijblijvend! Geen verplichting!) toe. Gebruik email: j.vanseventerkeltie@gmail.com.

