

Bewogen

Ik voelde net hoe hij
bewoog, het was de
eerste keer, ik ben zo blij
en tegelijk onwerkelijk

Ik denk nog elke dag
aan toen die engel vroeg
en ik natuurlijk me
beschikbaar stelde,
maar o, voor wie

En nu heb ik hem dus
gevoeld en weet ik zeker
dat hij die ik mijn leven
lang aanbeden heb
echt in mij groeit

Dat ik juist hem
beschermen moet,
wat heeft hem ooit
bewogen

Draag mij Heer, zodat
ik u kan dragen