



Zondag 31 oktober 2021

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.

Thema: 'Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen'

Deze zin komt uit Psalm 103, waar we in de dienst kort bij stil staan.

In deze kerkdienst wordt Judith Vera Wierenga, dochter van Johannes en Dorothea Wierenga-Oostindiër, gedoopt en doen Nicky Palmans, Joël Palmans en Julian Langelier openbare belijdenis van hun geloof.

Ook andere gemeenteleden zeggen iets over wie God voor hen is en wat het geloof voor hen betekent.

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor [Fathers house movement](#).

Naast een gift in de collectezak kan een gift ook via de [Gift app](#) of door overschrijving naar de bankrekening van de diaconie worden gedaan, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 31 oktober 2021.

De collecte zal voorlopig weer in de vorm van een deurcollecte zijn, in plaats van het doorgeven van de collectezakken.

Geen crèche

Deze zondag is er geen oppas voor de 0-4 jarigen.

Kerkdienstgemist

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via [kerkdienstgemist.nl](#).

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Pas op! Oppassers gevraagd!

Voor de crèche zijn we op zoek naar nieuwe oppassers. Het lukt momenteel niet om het rooster in te vullen met ouders van kinderen in de crèche-leeftijd (0-4 jaar). Het zou fijn zijn wanneer we wel iedere zondag de crèche kunnen bemensen, voor

spontaan binnenlopende gasten, voor gasten bij doopdiensten en uiteraard voor de ouders met jonge kinderen in onze gemeente die daardoor ook de mogelijkheid hebben om de dienst mee te maken.

Wat doe je zoal als je oppast in de crèche? Babbelen, torens bouwen, enthousiast reageren wanneer er een bus of trein passeert, veel voorlezen, af en toe een luier verwisselen en nog veel meer.

Je bent altijd met minimaal 2 oppassers, bij voorkeur is er nog een derde oppasser, een jongere (12-18 jaar).

Ben je 12 jaar of ouder, lijkt het je leuk, wil je meer informatie, heb je vragen: bel, app of mail mij: 06 273 99 792 of c.langeler@home.nl.

Christien Langeler

Kopij

Zondag 31 oktober is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor de nieuwe editie van De Brug, en wel op het bekende adres: redactie.debrug@tehuisgemeente.nl

Chauffeurs gezocht

De diaconie is op zoek naar gemeenteleden die mee willen doen met een rijrooster voor Agaath de Groot, Heiko Schutte en Gineke Keizer. Wanneer je eens in de zoveel zondagen één van hen zou willen ophalen voor kerkbezoek en daarna weer naar huis brengen, vragen we je dat te mailen naar diaconie@tehuisgemeente.nl.

Voor vragen en aanmeldingen kan je natuurlijk ook terecht bij de diakenen zelf.

De diaconie

Seniorenmiddag 2 november

Op dinsdag 2 november a.s. willen we weer een seniorenmiddag hebben. We doen dat bij Rita Broer in Midwolde. De inloop is vanaf 14:30 uur en we beginnen om 15:00 uur.

Spreker is dan Ite Wierenga. Hij zal het met ons hebben over: "Het Bestand, de Remonstrant, en een nationale Schand". Dit uit de periode van het 12-jarig bestand.

Willen jullie een liedboek meenemen?

Voor hen die geen vervoer hebben, bel tijdig met Roel Meems 06-21663358.

Graag tot 2 november, Ellen de Boer en Roel Meems

Gemeentegesprek 7 november

Volgende week zondag is er na de dienst een gemeentegesprek waarin onze afgevaardigden hun bevindingen van de recente vergaderingen van LV en GS over de kerkorde van het nieuwe kerkverband van NGK en Gkv terugkoppelen. Ook kan over

de ontwikkelingen rondom de kerkfusie van gedachten worden gewisseld. Vandaag en morgen vergaderen de LV en GS weer. De vergadering is live te volgen of terug te kijken via <https://lv-gs2020.nl/livestream-vergadering-29-30-oktober/>

Leerhuis

Op 25 november gaat het Leerhuis weer beginnen. Het onderwerp is: De betekenis van Christus' dood. Klik [hier](#) voor meer informatie.

