



Zondag 17 oktober 2021

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.

Thema: 'Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer'

Soms is de schuldbelijdenis een onderdeel van de kerkdienst. Psalm 130 laat zien waarom schuld erkennen bevrijdend is en hoop geeft.

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor het Leger des Heils.

Naast een gift in de collectezak kan een gift ook via de [Givt app](#) of door overschrijving naar de bankrekening van de diaconie worden gedaan, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 17 oktober 2021.

Kinderen 4-12 jaar

Vanaf vandaag gaan de kinderen weer eerst met hun ouders mee naar de kerkdienst en na het kinderlied vertrekken ze met de vertellers naar de nevendiensten.

Kerkdienstgemist

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Tehuisgemeente in en na coronatijd

Afgelopen zondag is gepeild hoe we als Tehuisgemeente de pandemie hebben ervaren en wat we belangrijk vinden voor de komende periode.

De pandemie heeft de relatie met God en de Tehuisgemeente van een groep gemeenteleden zeker beïnvloed, soms positief maar ook negatief. Het geloof bracht in deze moeilijke periode hoop, houvast en vertrouwen; maar soms ook verwarring, teleurstelling en vragen.

Redenen om - nu het weer kan - fysiek naar de kerk te gaan zijn met name andere gemeenteleden ontmoeten, de kerkdienst meer bewust meemaken en samen zingen en God ontmoeten.

Voor de komende tijd vinden de meesten "investeren in de kinderen en jongeren" het belangrijkste. We zijn blij dat dit ook in de gemeente leeft en roepen jullie dan ook op om je hiervoor in te zetten (contact Christien Langeler: c.langeler@home.nl).

Andere belangrijke dingen waren activiteiten gericht op onderlinge ontmoeting, samenkomen om God te zoeken en nieuwe vormen van kerkdiensten uitproberen. Wie hierbij wil helpen of ideeën heeft: neem contact op Dick Mak, pastor@tehuisgemeente.nl.

Uiteraard is een dergelijke peiling een momentopname met een beperkt aantal vragen en deelnemers. Als er andere onderwerpen zijn die aandacht behoeven, geef dat dan s.v.p. door aan een van de kerkenraadsleden. Voor de uitkomst van de peiling klik [hier](#).

De AKR

Gemeentegesprek 7 november

Zondag 7 november is er na de dienst een gemeentegesprek waarin onze afgevaardigden hun bevindingen van de recente vergaderingen van LV en GS over de kerkorde van het nieuwe kerkverband van NGK en GKv terugkoppelen en kan hierover van gedachten worden gewisseld.

Kokers gezocht voor de Open maaltijd in Het Pand

We willen graag in het Pand weer beginnen met de open maaltijd op donderdagavond.

Het lukt nu niet omdat er te weinig vrijwilligers zijn om te koken. Wie heeft zin om hieraan mee te doen?

- Je kookt met z'n tweeën, samen een gerecht en een toetje bedenken, koken en mee-eten. Hiermee ben je ongeveer bezig van half 4 tot 7 uur. Mee-eten hoeft niet per se.

-De groep varieert, van ongeveer 8 tot 15 personen

-De bezoekers zijn erg blij met de aangeboden maaltijd. Zowel het sociale contact als het eten van een gezonde maaltijd is belangrijk voor hen.

-Doordat je samen kookt krijg je allerlei nieuwe kook ideeën!

-Hoe vaak je kookt is vrij, bijvoorbeeld 1x in de maand of 1x in de twee weken

Wil je meer weten, neem contact op met Klara Poelman, 06-18304536.

Het zou heel fijn zijn als door een paar nieuwe vrijwilligers de maaltijden weer kunnen beginnen.

