



Zondag 4 juli 2021

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.

Het thema van de dienst is: de HEER is goed! (Psalm 100)

In deze dienst wordt Liese Hooiveld, dochter van Nathasja en Rindert Hooiveld, gedoopt. Rindert doet belijdenis van zijn geloof.

Ook vieren we de Maaltijd van de Heer.

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor [Stichting Present](#).

Vanaf zondag wordt er weer tijdens de kerkdienst gecollecteerd. De diaken loopt dan met de collectezak bij iedereen langs. De zak doorgeven wordt nog afgeraden.

Vlak voordat de Covid-toestand begon, kregen we van GIVT de zenders voor de collectezakken. Deze zijn nu in de collectezakken bevestigd zodat nu ook een gift gedaan kan worden via de GIVT app door je telefoon bij de collectezak te houden.

Meer uitleg hierover lees je [hier](#). Ook liggen er foldertjes in de hal om mee te nemen.

Succes voor iedereen die kiest voor geven via GIVT!

Een gift overmaken kan ook naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 4 juli 2021.

Kerkdienstgemist.nl

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via [kerkdienstgemist.nl](#).

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Nathasja en Rindert feliciteren? Klik hieronder:

[Feliciteer Natasja en Rindert - Tehuisgemeente](#)

Terug naar het WLG

Aanmelden blijft belangrijk

Voor zondag 4 juli is het aantal aanmeldingen voor het eerst een stuk hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. We hebben daarom helaas een aantal gemeenteleden een email moeten sturen dat ze niet kunnen komen.

Omdat kerkbezoekplanner.nl bijhoudt hoe vaak iemand in de dienst is geweest, en daar de indeling op aanpast, willen we je vragen om je via kerkbezoekplanner.nl aan te blijven melden en dat niet via en email of appje te doen. Dan blijft het overzichtelijk en komt iedereen in gelijke mate aan de beurt.

Als het niet lukt om je aan te melden via kerkbezoekplanner.nl, kun je uiteraard contact opnemen voor hulp daarbij. Dat kan via een mail naar Ruud Hoekstra via kerkbezoekplanner@tehuisgemeente.nl.

En voor de goede orde: kom niet naar het WLG als je niet op de lijst staat! Bekijk hier de [lijst](#) met kerkgangers van a.s. zondag.

Voor de overige zondagen in juli zijn nog veel plekken beschikbaar. Aanmelden kan via



Let op: deze button is alleen bedoeld om je voor de eerste keer aan te melden. Heb je je al eerder aangemeld, gebruik dan de beheerlink die je ontving na je inschrijving voor volgende aanmeldingen. Beheerlink kwijt? Dan kan je deze via de button weer aanvragen.

Koffiedrinken

Van het WLG hebben we toestemming om de keuken weer te gebruiken. Binnen de coronamaatregelen die op dit moment gelden, is dat ook toegestaan. Dus vanaf zondag is het weer mogelijk om na de dienst, en uiteraard op 1,5 meter afstand, een kopje koffie te drinken!

Brood of matzes bij het avondmaal

Klaas en Anneke Bolt hebben jarenlang (naar verluidt tientallen jaren) iedere maand het avondmaalsbrood verzorgd. Ze hebben nu aangegeven met deze taak te willen stoppen. We zijn Klaas en Anneke uiteraard bijzonder dankbaar dat zij dit zo lang en met zoveel toewijding hebben gedaan. Hulde!

Maar hoe nu verder? De AKR heeft besloten om bij wijze van proef bij het avondmaal kleine matzes te gebruiken in plaats van brood. Deze proef gaat a.s. zondag al in. Van de dan aanwezige gemeenteleden horen we graag hoe dit is bevallen. Je kunt dit doorgeven aan [Klaas Meijer](#).

Meditatie

Vandaag verscheen er weer een [meditatie](#) op de website, deze keer geschreven door

ds. Dick Mak.

Jeugdkamp 24-26 september

In het weekend van 24 tot 26 september is er een jeugdkamp met als thema is "We gaan op avontuur!"

Reserveer dit weekend alvast in je agenda!

Koks gezocht tijdens sport- en spelweek Het Pand (herhaalde oproep)

Een week lang legt een team van sporters de kids en tieners van de Korrewegwijk in de watten. Met allemaal leuke activiteiten. Dit is tijdens de sport- en spelweek van Het Pand.

Hoe leuk is het om de sporters dan ook in de watten te leggen: lekker voor ze te koken!

Op woensdag 14 juli en donderdag 15 juli zoeken wij nog koks voor de groep sporters. De groep is ongeveer 12 personen groot.

Je mag thuis het eten bereiden of in de keuken van Het Pand. Rond de klok van half 6 schuiven ze aan tafel. Uiteraard worden de kosten door Het Pand vergoed.

Vragen of opgave kan via janvanhetpand@gmail.com of bel met 06-24718613

