



Zondag 25 april

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.

Thema: God en het lijden (1): Job zwaar op de proef gesteld.

We lezen deze zondag en de komende tijd gedeeltes uit het boek Job. En daarin gaat het om de vraag: wat als het kwaad goede mensen treft? Hoe speelt God daarin een rol? Hoe kun je in God blijven geloven als je zwaar moet lijden?

Bijbellezing: Job 1:1-2:10

Collecte

De collecte is voor het [International Café](#).

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik [hier](#) voor meer informatie) of naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 25 april 2021.

De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op [kerkdienstgemist.nl](#).

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Vacatures ambtsdragers

In de afgelopen weken hebben enkele gemeenteleden zich beschikbaar gesteld voor een van de vrijkomende plekken binnen de pastorale kerkenraad en diaconie.

Dat is verheugend, maar nog niet alle vacatures zijn hiermee ingevuld.

Namen van gemeenteleden die u/jij geschikt acht als ouderling of diaken kunnen, met een korte toelichting op de voordracht, tot 12 mei a.s. worden doorgegeven via scriba@tehuisgemeente.nl

Meditatie

Er is vandaag een nieuwe [meditatie](#) op de website geplaatst, deze keer geschreven door Corien Oranje.

Bloemen

Namens de gemeente worden er bloemen gebracht naar Wim en Paula van der Vegt,

waar het hele gezin corona heeft gehad en daar deels nog herstellende van is. Van harte beterschap gewenst.

Bedankt (1)

Beste mensen van de Tehuisgemeente,

Bedankt voor de mooie bloemen van afgelopen zondag en ook voor de kaartjes. Sinds februari heb ik veel pijn in mijn rug en heup en geen kracht in mijn linker been. Daar kwam in maart ook nog ischias bij. Ik krijg fysiotherapie en moet thuis veel oefenen. Verder ben ik vrij suf van drie verschillende soorten pijnstillers. Het is fijn om te weten dat mensen aan je denken en ook bidden om genezing.

Hartelijk dank daarvoor, groeten en hopelijk kunnen we elkaar weer eens zien.

Margreet Keizer

Bedankt (2)

Lieve broers en zussen,

Hartelijk dank voor de vele hulp de afgelopen 8 weken; hulp in de vorm van een maaltijd, vervoer en boodschappen doen. En de stapel kaarten met bemoedigende woorden, de telefoontjes of een bezoekje. Het genezingsproces is nu summier begonnen, fysio is nodig elke dag oefeningen doen vergt veel en het wordt nog best een lange weg...

Misschien dat ik soms nog een beroep doe voor wat hulp, maar ik probeer me weer zelf te redden. Er staan nog wat maaltijdbakken op de kast haal die even op.

Wat heeft de Tehuisgemeente deze periode veel voor me betekend het was een zegen!!

Groet Gineke Keizer

