



Zondag 11 april

De voorganger in de kerkdienst is Kees Stam uit Kampen.

Kees is pastoraal werker en jongerenwerker in de NGK Kampen. Van 2013-2015 was hij jongerenwerker in de Tehuisgemeente.

Thema: 'Jezus zet de deuren open'

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor de [Zending](#). Sinds Kees Stam in Kampen woont, is hij betrokken bij de zending en lid van de CZZA (coördinatie commissie zusterkerken Zuid-Afrika). Hij zal voorafgaand aan de collecte een korte toelichting geven op de actuele situatie van de zending.

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik [hier](#) voor meer informatie) of naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 11 april 2021.

De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Hoe is het om ouderling of diaken te zijn?

Vandaag deelt Gonard Wagenaar in dit [filmpje](#) met ons waarom hij pastoraal ouderling is geworden en hoe hij het ouderlingschap ervaart.

Namen van gemeenteleden die u/jij geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken kunnen met een korte toelichting op de voordracht, en na betrokkene te hebben geïnformeerd, de komende weken nog worden doorgegeven via scriba@tehuisgemeente.nl.

Meditatie

Er is vandaag een nieuwe [meditatie](#) op de website geplaatst, deze keer geschreven door Rinderd Hooiveld.

Bloemen

Deze week worden er namens de gemeente twee boeketten bezorgd. Een bij Roy Latuputty, met een wens voor voorspoedig verder herstel van corona. Het tweede boeket gaat met een hartelijke felicitatie naar Henka en Henk Kooistra, die vandaag - 9 april - hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren.

Babynieuws

Goed nieuws! Wij zijn ouders geworden. De gemeente is weer iets groter!
Op 2e paasdag, 5 april 2021 is geboren, onze eerste zoon, Aaron Riemer Christiaan Sijtsma.

Het gaat goed met ons. We genieten van dit wondertje en zijn blij met zijn aanwezigheid in ons leven. We zijn God dankbaar voor zo'n mooi cadeautje.
Groet, Reina Heijs en Ben Sijtsma

Nog een oproep om voor Gineke een maaltijd te maken

Het gaat de goede kant op met Gineke, fysiotherapie is gestart en oefenen maar. De vraag is om nog een paar weken (om de dag) een maaltijd te brengen of ter plaatse te maken. Ook is het inmiddels mogelijk dat Gineke gehaald en gebracht kan worden en ergens aan tafel schuift.

Het gaat om de volgende data:

maandag 12 april

woensdag 14 april

vrijdag 16 april

maandag 19 april

woensdag 21 april

vrijdag 23 april

Namens Gineke erg veel dank. Voor diegenen die al eten hebben gebracht, staan er nog een aantal lege schalen te wachten op hereniging met de kok.

Met vriendelijke groet, Rita Broer

Tour de Compassion 2021

Op Hemelvaartsdag 13 mei is het zover: de tweede editie van Tour de Compassion!

Een fietschallenge met als doel €75.011 bij elkaar te fietsen voor het COVID-19 noodhulpfonds van de christelijke kindsponsororganisatie Compassion. Deze tour wordt, net als vorig jaar, mede georganiseerd door mijn zwager en oud-Tehuisgemeentelid Daniël Niezink. Onze zoon Lucas en ik zullen ook dit jaar elk een afstand gaan fietsen.

klik [hier](#) voor meer informatie.

Doe jij ook mee? Bij onze pitstop in Zuidlaren ben je in ieder geval van harte welkom!
Een sportieve groet, Harold Kruize

