



Zondag 28 maart

De voorganger in de kerkdienst is Corien Oranje.

Thema: Ik was gevangen

Deze zondag staan we stil bij het zesde werk van barmhartigheid, de gevangenen bezoeken. We lezen het verhaal over Jezus, die gevangen genomen werd, en over Petrus die voor hem op probeerde te komen.

De preek sluit aan bij het verhaal dat ook in de les van Bijbel Basics van zondag centraal staat, en Corien hoopt dat er veel kinderen en jongeren mee kijken. Want wat heeft het verhaal over de betoverde kleerkast van CS Lewis te maken met het verhaal over Jezus?

Tekst: Johannes 18:1-14

Collecte

De collecte is voor de Voedselbank.

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik [hier](#) voor meer informatie) of naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 28 maart 2021.

De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Stille week 2021

Volgende week is de Stille Week, de laatste week van de 40-dagen tijd op weg naar Pasen. Net als in andere jaren heeft de liturgiecommissie vieringen voorbereid van Witte Donderdag tot en met Stille Zaterdag.

Naast de zeven 'lichamelijke werken' van barmhartigheid, die tijdens de 40-dagen tijd aan de orde zijn gekomen, bestaan er ook zeven 'geestelijke werken' van barmhartigheid. Deze staan in de in de Stille Week centraal.

[Klik hier](#) voor meer informatie van de liturgiecommissie.

Begin volgende week komt er een gemeentemail met nadere informatie over de liturgie van de verschillende vieringen, die via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.

Hoe is het om ouderling of diaken te zijn?

Vandaag en de komende weken zullen verschillende ambtsdragers iets vertellen over hun taak. Vandaag delen Judith en Harold Kruize in dit [filmpje](#) met ons waarom zij als duo pastoraal ouderling zijn geworden en hoe zij het ouderlingschap ervaren.

Namen voor pastorale ouderlingen en een diaken (met een korte toelichting op de voordracht, en na betrokkene te hebben geïnformeerd) kunnen de komende weken nog worden doorgegeven via scriba@tehuisgemeente.nl.

Meditatie

Er is vandaag een nieuwe [meditatie](#) op de website geplaatst, deze keer geschreven door Christy Luth.

Bloemen

Deze week zijn de bloemen voor Gineke Keizer, met een hartelijke groet namens de gemeente en wens voor voorspoedig herstel. Er wordt een boeket naar je toe gebracht.

AKR

Maandagavond 29 maart vergadert de AKR (online).

Maaltijden (1)

Leden van de Tehuisgemeente, graag doe ik nog een keer een beroep op jullie medewerking. De afgelopen weken is er regelmatig eten gebracht naar Gineke, een enkeling ging ter plaatse koken en soms mee eten. Het gaat redelijk met Gineke, de pijn is aardig onder controle, maar zelf koken e.d. is er nog niet bij.

Misschien is er na 7 april wat meer mogelijk als er een consult (met foto's) bij de specialist is geweest. Het rooster is t/m 26 maart vol en 31 maart is ook al toegezegd.

Wie wil nog een keer helpen? Mooi als ik weer wat aanmeldingen mag ontvangen.

Met dank, Rita Broer.

Maaltijden (2)

Het culinaire niveau van sommige gemeenteleden is verrassend en gevarieerd! Al een paar weken wordt er voor me gekookt en soms schuift de kok zelf aan om samen te eten.

Elke keer geniet ik van wat er komt, het is heel liefdevol en ik ben dankbaar voor deze

Tehuis-gewoonte. In het bijzonder ben ik blij met Rita mijn ouderling die de organisatie op zich nam.

Met een groet aan alle broeders en zusters,
Gineke Keizer

Klussendag Het Pand op 10 april

Beste Gemeenteleden,

We organiseren als het bestuur van de SMDC weer een klussendag in Het Pand. Vorig jaar heeft dit uiteindelijk geen doorgang gevonden ivm corona. Daarom is het dit jaar extra hard nodig. Dit zal plaatsvinden op zaterdagmorgen op 10 april vanaf 10.00 tot ongeveer 12.00. Klussen die gedaan moeten worden zijn onder andere:

- stoelen en tafels goed schoonmaken
- ramen binnen en buiten lappen
- kozijnen schoonmaken
- zonnepanelen schoonmaken
- keukenkastjes recht hangen
- alle hoge dingen (bovenkanten kasten etc) schoonmaken
- lampen leeg maken en schoonmaken
- berging herinrichten (die wordt iedere keer leeg gehaald en weer creatief opgeborgen)

Dit kan wat ons betreft zeker coronaproof. Neem wel even je eigen spullen mee voor de zekerheid. Opgeven kan bij Nick, dit kan door te mailen naar nickbas@home.nl, een berichtje te sturen of even te bellen naar 06-36491569. Graag horen we wel even van tevoren of je komt, ook i.v.m. de coronamaatregelen.

Met vriendelijke groet,
Nick de Vries

