



### **Zondag 21 maart**

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.

Thema: Wie is mijn naaste?

Deze zondag gaat het over het vijfde werk van barmhartigheid, de zieken verzorgen.

We lezen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Met wie moeten wij ons identificeren? Met de Samaritaan? Of juist met de gewonde man? Of moeten we de uitleg van de oude kerk volgen en in de Samaritaan Jezus zien?

Bijbellezing: Lucas 10:25-37

### **Collecte**

De collecte is voor [ZOA](#).

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik [hier](#) voor meer informatie) of naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 21 maart 2021.

De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl).

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

### **Hoe is het om ouderling of diaken te zijn?**

Vandaag en de komende weken zullen verschillende ambtsdragers iets vertellen over hun taak. Vandaag deelt Rita Broer in dit [filmpje](#) met ons waarom zij pastoraal ouderling is geworden en hoe zij het ouderlingschap ervaart.

Namen (met een korte toelichting op de voordracht) voor pastorale ouderlingen en een diaken kunnen de komende weken nog worden doorgegeven via [scriba@tehuisgemeente.nl](mailto:scriba@tehuisgemeente.nl).

### **Meditatie**

Er is vandaag een nieuwe [meditatie](#) op de website geplaatst, deze keer geschreven door ds. Dick Mak.

### **Bloemen**

Deze week zijn de bloemen voor Albert en Giny Koerts, met een beterschapswens voor Albert en als blijk van medeleven voor het hele gezin.

Er wordt een boeket naar jullie toe gebracht.

### **Kopij De Brug**

Tot en met zondag kan er kopij worden ingeleverd voor de nieuwe uitgave van De Brug via [redactie.debrug@tehuisgemeente.nl](mailto:redactie.debrug@tehuisgemeente.nl)

### **Update Roy Latuputty**

Er kwam een goed bericht over Roy. Hij mocht deze week weer naar huis na zijn verblijf in het ziekenhuis.

### **Adres Heike Schutte**

Vorige week stond het nieuwe adres van Heiko Schutte in de gemeentemail, maar daar is een foutje ingeslopen.

Het is niet: Gabriëlstraat 26 appartement 164 maar:

**Gabriëlstraat 164**

**9744 KJ Groningen (Hoogkerk)**

(Nummer 26 is het huisnummer van Verzorgingshuis Gabriël. Daar hebben ze deze week veel post ontvangen.)

### **Bericht van Albert en Giny Koerts**

Wij willen iedereen van harte bedanken voor het meeleven met ons en met mij voor de operatie die ik moest ondergaan. Natuurlijk we hebben voorbede gevraagd, en daar komt gelukkig ook op diverse manieren reactie op. Maar wanneer vraag je voorbede? Je kan het ook onder de pet houden, en alleen delen met bepaalde mensen of met God en jezelf. Hebben we niet gedaan. Door de aandacht en voorbede sta je dan met 3-0 voor op iemand die geen voorbede vraagt? Zo kun je dat natuurlijk ook niet stellen. Maar als gelovige kunnen en mogen we alles persoonlijk delen met God. Vragen om zijn zegen, bescherming, verandering, draagkracht en meer.

Als gemeente met elkaar mogen en kunnen we dat ook. Hoewel het voor het ene onderwerp makkelijker is als het andere onderwerp om te delen. Laten we elkaar daar ook in helpen en vasthouden.

Hoe gaat het met mijzelf. Maandag 8 maart ben ik aan prostaatkanker geopereerd. Operatie is goed verlopen. Men kwam er ook achter dat het nog op tijd was voor de operatie. Had ook niet veel later moeten gebeuren, want dan was het toch lastiger geworden, of ben je te laat zo als ze dat zeggen. Alleen maandag een week later is mijn buikwand die door de operatie open was geweest, op een naast gelegen plaats opengescheurd. Dus moest ik die dag weer geopereerd worden. Donderdagmiddag mocht ik gelukkig weer naar huis. Die laatste week was wel zwaar en intensief, voor mij maar ook voor Giny en Eline en Dorina.

Maar al met al voelden we ons gedragen en gezegend onder alles. Daar kwam deze week de uitslag van de operatie ook nog bij, waaruit blijkt dat de snijvlakken schoon zijn!

Goede groeten van Albert & Giny Koerts

### **Meedenkers en regelaars gezocht voor kerk-corona-werkgroep**

Het is nog niet zover, maar àls we straks weer kerkdiensten kunnen gaan houden in het WLG moet alles goed voorbereid zijn.

Vorig jaar heeft een werkgroep alle praktische zaken voorbereid, maar een deel van de werkgroepleden kan dit om uiteenlopende redenen nu niet meer doen. Om het werk weer op te pakken worden er gemeenteleden gezocht die zich hiervoor in willen zetten (zolang we nog met coronamaatregelen te maken hebben).

Aan welke werkzaamheden moet je dan denken? Specifiek zoeken we naar

- iemand die het [gebruiksplan](#) van het WLG up to date houdt en de richtlijnen die vanuit Steunpunt Kerkenwerk komen in de gaten houdt en naar onze situatie vertaalt.
- iemand uit de groep kosters en iemand uit de groep stoelenzetters die praktisch mee kan denken en de andere kosters en stoelenzetters informeert over de gemaakte afspraken.
- iemand die, zolang we nog met beperkingen van aantal kerkgangers te maken hebben, het rooster wil maken waarin gemeenteleden worden ingedeeld voor de kerkdiensten.

De kerk-corona-werkgroep zal de komende weken regelmatig (online) overleggen over de nodige voorbereidingen. Deze overleggen zullen zo beknopt en efficiënt mogelijk worden gehouden. Naarmate alles rond de kerkdiensten weer op de rit is, zal er alleen overleg nodig zijn als er veranderingen van de coronamaatregelen zijn.

Als je mee wilt helpen, stuur dan een email naar [scriba@tehuisgemeente.nl](mailto:scriba@tehuisgemeente.nl).

