



### **Witte donderdag, 1 april, 19.30 uur**

We vieren de Maaltijd van de Heer. Een ieder die Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd thuis aan de viering deel te nemen. Zet s.v.p. vooraf brood/matzen en druivensap/wijn klaar.

J.S. Bach, Kyrie eleison van Bach uit Mis in F (BWV 233)

Gebed

Introductie stille week

Bijbellesing: Matteüs 26:6-13 (Jezus met kostbare olie gebalsemd)

Lied 117a:2 – Hoe groot is zijn barmhartigheid

Bijbellesing: Matteüs 26:17-35 (Het pesachmaal)

Maaltijd van de Heer

Lied 556:1 – Alles wat over ons geschreven is

Brood

Lied 556:4 – Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan

Beker

Lied 556:5 – Dit is uw opgang naar Jeruzalem

Bijbellesing: Matteüs 26:36-46 (Jezus bidt in Getsemane)

Lied 582 – Door wat voor grote eenzaamheden

Gedicht 'Avondklok' door Margriet Hidding

Bijbellesing: Matteüs 26:47-56 (Jezus gevangen genomen)

Luthers avondgebed

### **Goede vrijdag, 2 april, 19.30 uur**

J.S. Bach, Qui tollis peccata mundi (uit de Hohe Messe)

Gebed

Lied 576:1,2 en 6 – O hoofd vol bloed en wonden

Bijbellesing: Matteüs 26:57-75 (Jezus verhoord en verloochend)

Lied 576:6 – Wanneer ik eens moet heengaan

Bijbellesing: Matteüs 27: 1-14 (Jezus voor Pilatus I)

J.S. Bach, Matthäus-Passion, Matteüs 27:15-22 (Jezus voor Pilatus II)

Bijbellesing: Matteüs 27: 23-44 (Jezus voor Pilatus III en kruisiging)

Lied: 'Zijlijn' – Wij willen Uw wegen verstaan (tekst: Margriet Hidding)

Bijbellesing: Matteüs 27:45-56

Gedicht 'Avondklok' door Margriet Hidding

Luthers avondgebed

**Stille zaterdag, 3 april, 22.00 uur**

J.S. Bach, Matthäus-Passion, Erbarme dich

Luthers avondgebed

Gedicht 'Avondklok' door Margriet Hidding

Matteüs 27: 57-66 (Het graf)

Kunstwerk 'Bedding', Wilma Kurpershoek

Aansteken van de nieuwe paaskaars aan de oude

Lied 598 – Als alles duister is

Lied 608:1 en 3 – De steppe zal bloeien

Iedereen goede en gezegende vieringen gewenst.

