



Zondag 14 februari

De voorganger in de kerkdienst is Nathasja Hooiveld.

Het thema is: 'Ik wil als Christus voor je zijn'.

Klik [hier](#) voor de orde van dienst.

Collecte

De collecte is voor [Terwille](#).

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik [hier](#) voor meer informatie) of naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 14 februari 2021.

Geen diensten in het WLG

Tijdens de periode van strengere lockdown zijn er geen kerkdiensten in het WLG. De videodienst wordt vooraf opgenomen en staat zondag om 10.00 uur klaar op [kerkdienstgemist.nl](#).

Iedereen goede en gezegende dienst gewenst.

Meditatie

Er is vandaag een nieuwe [meditatie](#) op de website geplaatst, deze keer geschreven door JoAnn van Seventer.

Bloemen voor Alie Blom

Alie Blom mocht deze week naar huis. Zij kreeg de 'zondagse' bloemen met een hartelijke groet namens de gemeente en wens voor voorspoedig verder herstel. Alie stuurde het volgende berichtje:

Lieve gemeenteleden

Afgelopen dinsdag ben ik na 1 week verblijf in het Martiniziekenhuis en 3 weken revalideren in de Brink weer thuis gekomen. Ik wil graag bedanken voor alle lieve kaarten, mails en appjes die ik van jullie heb gekregen in die periode. Dat heeft mij ontzettend goed gedaan.

Nogmaals hartelijk dank!

Alie Blom

Bloemen voor Mentko Nap

Ook Mentko Nap ontving, met een hartelijke felicitatie namens de gemeente, een boeket bloemen. Gisteren promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp 'Constitutionele toetsing door de Raad van State'.

Helaas kon er door de coronamaatregelen geen publiek bij aanwezig zijn, maar de promotieplechtigheid is via een livestream uitgezonden en kan met deze link worden teruggekeken: <https://youtu.be/i42MI3meUig?t=26367>

40 dagentijd

Op woensdag 17 februari begint de 40 dagentijd. Traditioneel een tijd waarin we toeleven naar Pasen door te vasten of een Bijbel leesrooster/kalender te volgen. Er zijn er verschillende in omloop en worden van harte aanbevolen (zie onderaan dit bericht).

Daarnaast zullen de zondagen in het teken staan van: de zeven werken van barmhartigheid. Zes van de zeven werken van barmhartigheid komen uit Mattheüs 25:35 en 36. 'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.' Later werd daar nog een zevende werk aan toegevoegd.



Dit zal gedaan worden aan de hand van een kunstwerk van de 'Meester van Alkmaar'. Zijn 'De zeven werken van barmhartigheid' hangt momenteel in het Rijksmuseum.

Dit alles opdat we met Sören Kierkegaard kunnen bedenken dat: "De christelijke dogmatiek moet – dunkt me – een ontwikkeling zijn van Christus werkzaamheid, en dat des te meer, daar Christus niet een of andere leer opstelde, maar werkte. Hij leerde niet, dat er een verlossing voor de mens is, maar Hij verlostte de mens."

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/>

<https://40dagenhierennu.nl/>

<https://kalender.tear.nl/>

